

## • Η ΜΙΣΡΗ ΣΤΑΡΦΟΥΔΕΑ ΠΙΡΗ ΒΟΥΡΑΙ ΠΑΝΤΑ ΤΟΛΜΗ;

To ερωταί τι: Ζών Τριαντακονσταντζή, ο Νικόλαος  
Μουστακάς, η Μαρία Κόρρος, ο Νίκος Δυννός,  
ο Γιάννης Τσαρδάλης, ο Δημήτρης Σελβάρης κ.  
ο Φραγκίσκος Μηροπίδης.



Μια φορά κι έναν στά βάθη της Κοντινούπολης ζούσε μια μικρούλα σταγονίτσα που την έλεγαν Ριρή. Δεν είχε οικογένεια ούτε σπίτι γι' αυτό τριγυρνούσε περιπλανημένη στους δρόμους. Κάθε μέρα περνούσε και από μια περιπέτεια.



Με ηλιόλουστη μέρα καθώς περπαπανάστ στο δρόμο... βρέθηκε μπροστά στη γύρκασσα. Τότε της ήρθε η ιδέα να πάει να βουτήξε μέσα. Αυτό ήταν το όναρό της, ξωτίς της δεν φανταζόταν ποτέ ότι θα εργάστου αυτή η σταγιρή Μάλις μπήκε μέσα σε γνώρισε πολλά ψέρια και έκανε παρέες. Μετά από λίγο μητρίες έξω και συνέβησε την πορεία της.



Άρχισε να νυχτώνει και η Ρίρη δεν είχε βρει καταφύγιο να κοιμηθεί. Ωστου σε μια στροφή βρήκε το κατάλληλο μέρος, μια σπηλιά. Μπήκε μέσα και έπεισε να κοιμηθεί. Το πρωί ξυπνώντας τρόμαξε γιατί ένας σκύλος την πέρασε για φαγητό και άρχισε να την κυνηγάει. Για να γλιτώσει έτρεξε δύο πιο γρήγορα μπορούσε. Επειδή ήταν όμως σταγόνα γλιστρ πώς με τ' αποτέλεσμα να πάει πιο γρήγορα, να λιπει σε έναν σιωπήνα και να κατεβει στον υπόγονο.



Από εκεί προχώρησε ώσπου βρήκε το άνοιγμα για τη στεριά. Βγήκε έξω. Ήταν βρώμικη και χρειαζόταν να κάνει μπάνιο. Περπατώντας είδε μπροστά της έναν κουβά γεμάτο νερό και μπήκε μέσα. Πέρασε αρκετή ώρα και η Ριρή μόλις τελείωσε βγήκε έξω και συνέχισε τον προορισμό της. Γύρισε στο σπίτι της την σπηλιά και είδε κάπι το τρομερό. Το σπίτι της είχε γίνει λίμνη. Τότε χάρηκε πολύ. Η Ριρή πέρασε την υπόλοιπη ζωή της στην υπέροχη λίμνη.

